



De Cantharel.

Foto uit fotoarchief Harry Broekhuis, onderstaande teksten afgeleid van zijn boek 'Trots op Ugchelen' (nr. 130).

## Pensions, cafés en restaurants

**Ook qua horeca heeft Ugchelen een zeer rijk verleden. In de VVV-gids van 1937 staan dertig vermeldingen op de pensionlijst. Zomerlust, De Hoge Vonder, De Duiker, De Linde, Weezenhof, Sprengenoord en De Goudvink zijn slechts enkele voorbeelden hiervan.**

Cafés waren er in de omgeving van Ugchelen meer dan genoeg. Eén van de oudste is Café van Put, dat later De Aanleg werd genoemd. Daarna werd deze omgedoopt naar Hotel Prinsen. De meest bekende is wel 'De Gouden Klok'. Deze zaak kwam in de plaats van de Kappers-, Sigaretten- en Fotowinkel van de heer Wilkes aan de Ugchelseweg 70. De naam 'Gouden Klok' kwam voort uit een stukje geschiedenis. De sage gaat over een 'gouden luidklok' die in een klein klooster uit 793 zou hangen. Deze moest tijdens een oorlog voor plunderende vijanden verstopt worden. De paters lieten de klok in een moeras zakken dat dichtbij het klooster lag. Wie zich verdiept in de geschiedenis van Ugchelen zal de klok waarschijnlijk nooit vinden. Het verhaal hierover in de VVV-gids uit 1937 kwam namelijk uit de Apeldoornsche Courant van 8 februari 1936. In dit artikel werd een historische fout gemaakt. De plaats Utiloch waar het klooster stond en de klok verstopt was is namelijk één van de oudste namen voor Uddel en niet voor Ugchelen.