



HOOG BUURLO

Foto Joop Groen 08-2018.

Random Ugchelen

Random Ugchelen zijn vele mooie historische plekken te bewonderen. Denk hierbij aan Radio Kootwijk, het Jachthuis Sint Hubertus in Hoenderloo, het dorp Hoog Soeren, de oude landbouwenclave Hoog Buurlo en buurtschap Assel. Of het gevarieerde landschap 'Bruggelen' waar vijf grafheuvels te vinden zijn die 4.000 jaar oud zijn. Ook toeristische attracties zoals de Apenheul, Paleis Het Loo, attractiepark Julianatoren, Nationaal Park de Hoge Veluwe en het Aardhuis liggen vlakbij. Hieronder lichten we een paar voorbeelden uit.

Radio Kootwijk

Midden op de heide van Boswachterij Kootwijk staat een prachtige 'Kathedraal'. Gebouw A is ontworpen door Julius Luthmann (1890-1973) in art deco stijl met kenmerken van de Amsterdamse school. Radio Kootwijk diende vanaf 1918 als woon- en verblijfplaats voor mensen die aan de bouw van het zendstation werkten. In 1923 werd het radiostation in gebruik genomen. Koningin Emma opende de radiotelefoondienst met de historische woorden "Hallo Bandoeng hoort u mij?"

Hoog Soeren en Hoog Buurlo

Hoog Soeren is een dorp dat drie wegen met een naam heeft. Dit zijn de Soerenseweg, Pomphulweg en de Kampsteeg. De andere wegen zijn goed onderhouden maar hebben geen naam. De adressen dragen de naam van het dorp met een huisnummer.

Hoog Buurlo heeft oude ossen, heidevelden en een prachtige schaapskooi die jaarlijks vele toeristen trekken. Ook veel wandelaars, fietsers en mountainbikers zie je vaak langskomen in dit prachtige landschap van de mooie Veluwe.

